



De lichtjes van Heukelum

*Donderdag 30 november,
ontsteken we het licht voor Heukelum*



Na de mooie ervaring van vorig jaar, zijn we van plan er een traditie van te maken dus; ook dit jaar weer een klein momentje samen, als herinnering aan onze dierbaren.

Het gaat deze avond om de ontmoeting met elkaar, troost, een praatje, koffie met iets lekkers en het ontsteken van de lichtjes in de grote boom; de lichtjes van Heukelum.



Kom je ook?

Voor iedereen, jong en oud, uit/van Heukelum die een dierbare heeft verloren, recent of langer geleden, en op een lieve lichte manier even samen wil zijn. We starten om 19.30 uur onderaan de stadswal bij de grote kerstboom, ter hoogte van het kruispunt Voorste Gewind en de Gragtdijk.



Hoe doe je mee

Meedoen kan door het strookje in te vullen en deze door de brievenbus te doen bij Dorpshuis De Krakeling, Prins Bernhardstraat 1 of mail de gegevens naar info@heukelumaktief.nl.

Inleveren kan tot 21 november. Je kunt van 22 november tot 29 november je lichtje/hartje ophalen in Dorpshuis de Krakeling.

(Openingstijden: ma/vrij 9:30-15:30 of maandagavond van 19:30 – 22:00)

Doe je niet mee maar heb je wel belangstelling om dit samenzijn bij te wonen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Josje Verhoeven en Hennie Nijhoff

Met hulp van:

Gemeente West-Betuwe, Heukelum Aktief, Kosterman Hoveniers, Ploon Craft, sponsoren uit Heukelum



Invulstrook

Naam : _____

Adres : _____

Email : _____

Telefoonnummer : _____

Graag ontvang ik : _____ hartjes en/of _____ kerstballen met lichtje